



# irkrant



**oCirkant**  
KLEURT ZORG

NOVEMBER | N° 06 | 2018



Volg ons op  
Facebook en LinkedIn

*Marleen*

“ Ik heb  
een boontje  
voor Bart ”

**UITGEDIPT**

*Costa Del Cirkant,  
de warme bestemming!*



*Warmte en tederheid, zomaar gegeven*

## OC CIRKANT KLEURT ZORG!

Orthoagogisch Centrum Cirkant biedt aan zo'n 135-tal volwassenen - zowel dames als heren - met een matig, ernstig of diep verstandelijk, al of niet meervoudige beperking woon- en dagondersteuning.

We bieden een warme thuis, kwalitatieve zorg & een individueel aangepaste dagbesteding aan de cliënten.

We vertrekken steeds vanuit de eigenheid en noden van elke cliënt en brengen zo kleur in elke dag.

Interesse in onze voorziening? Wil je weten hoe wij het aanpakken of hoe je ons kunt steunen? Neem gerust contact op!

[www.occirkant.be](http://www.occirkant.be) en  
[www.facebook.com/occirkant](https://www.facebook.com/occirkant)

**3** Coververhaal | De pen

**4** Uitgediept

**5** Kleurrijke momenten

**12** Mijn gedacht

**14** Spotlight



**16** Inspiratie



**18** Wablief

**20** Alvast bedankt

**22** Activiteitenkalender



**23** Buitengewoon

**24** Erop af

**26** Rondom ons

**27** Contact en info

**28** Wie zijn wij



## Colofon

Cirkant is een uitgave van OC Cirkant die behoort tot de vzw Provinciaal Broeders van Liefde. In de **woonondersteuning** biedt OC Cirkant een warme thuis aan volwassen personen met een matig, ernstig of diep verstandelijke, al dan niet meervoudige beperking. In de **dagondersteuning** bieden we een individueel aangepaste dagbesteding.

### Redactieraad

Marijke Casteleyn,  
Hanne Colpaert,  
Annelies Crul,  
Stefanie De Clercq,  
Stephanie De Min,  
Joachim Jonckheere,  
Audry Sanders,  
Kristien Strubbe,  
Ria Vanhoorne,  
Catherine Windels

**Hoofdredacteur en**

### verantwoordelijke uitgever

Ria Vanhoorne  
Aartrijksestraat 77,  
8211 Aartrijke

Cirkant verschijnt driemaal per jaar. Wilt u een abonnement, neem dan contact op met het redactiesecretariaat.

**Redactiesecretariaat**

Onthaal OC Cirkant  
Tel. 050 20 90 32  
[info.occirkant@fracarita.org](mailto:info.occirkant@fracarita.org)

### Vormgeving

Dienst Communicatie PLUS+  
Broeders van Liefde

### Druk

drukkerij Lowyck

[www.occirkant.be](http://www.occirkant.be)



Onze hartelijke en warme sfeer is één van de belangrijkste troeven van OC Cirkant. In deze editie willen we de warmte die binnen de muren van OC Cirkant leeft, naar buiten brengen.

Genegenheid en warmte blijven dan ook het fundament van onze ondersteuning en zorg. Ook in "het samen zorg delen" met het netwerk en de familie, zien we deze hartelijkheid als de start van alles. Onze jaarlijkse week 'Vakantie aan Zee' is een waar feest vol hartelijkheid en ge-

negenheid. Al meer dan 35 jaar is deze vakantie week voor cliënten een vaste waarde in ons aanbod. Cliënten krijgen een individuele begeleider en ze genieten van pure verwennerij op maat. De gewaardeerde hulp van enkele vrijwilligers zorgt ervoor dat deze unieke formule haalbaar blijft.

De cliënten laten duidelijk merken dat ze hiervan genieten ... Marleen heeft een boontje voor Bart en ze toont dit ook. Is dit niet hartverwarmend?!


**DE PEN**


### *To be continued*

Hallo iedereen. Ik ben Shana en sinds 20 augustus het nieuwste lid van de sociale dienst. Mezelf voorstellen of de werking van de sociale dienst uitleggen, heb ik gedaan op personeels- en jaarvergadering van de Familieraad, dus laat ik dit even achterwege. Dat neemt niet weg dat, als jullie vragen hebben, jullie deze zeker mogen stellen.

Ik zou het nu liever hebben over mijn belangrijkste motivatie om te kiezen voor mijn nieuwe job als maatschappelijk werker in OC Cirkant. Toen ik pas afgestudeerd was en op zoek ging naar werk, kreeg ik een vacature voor woonbegeleider toegestuurd. Ik wist toen nog niet wat die job inhield of welke impact het op me zou hebben. Om heel eerlijk te zijn, is er eigenlijk weinig die je kan voorbereiden op de job.

Ik startte als opvoeder in een leefgroep met personen met een motorische handicap, al dan niet in combinatie met een emotionele en/of verstandelijke beperking.

Ik moet toegeven, dat heeft me gevormd en mijn ogen geopend. Ondanks hun beperkingen, ging het steeds om mensen die sterk in het leven staan en die genieten van ieder moment.

Nadien maakte ik nog kennis met heel andere doelgroepen. Opnieuw was het een heel leerproces. Ik stond hierbij vooral versteld van het sterke netwerk achter de cliënt, hoe "samen zorg dragen" zich in de praktijk vertaalt. Ik kreeg er de smaak te pakken en ben er uiteindelijk een vijftal jaar blijven werken in een vijftal verschillende leefgroepen waar er telkens andere accenten lagen.

Na mijn bevalling kreeg ik opnieuw een vacature toegestuurd. Ditmaal voor maatschappelijk werker binnen OC Cirkant. Ik trok mijn stoute schoenen aan en heb gesolliciteerd ... To be continued!

**Shana Vandaele**  
maatschappelijk werker

## Costa Del Cirkant - de warme bestemming!

Ofwel verschuift de evenaar naar boven en wordt Vlaanderen evenaarsgebied, ofwel zakt Vlaanderen gewoon naar het zuiden van onze kleurrijke wereldbol.

Zeg nu zelf, had je ook een hele tijd het gevoel dat we in het zuiden woonden en kon je er ook zo van genieten?

Elke zonnige dag in het najaar ervaren we als een geschenk van de weergoden, een surplus op het prachtige "zonerapport" van de voorbije zomer.

Het mooie weer bespaarde ons heel wat centen; een verre reis naar Spanje of Zuid-Frankrijk hoefde plots niet meer. Je kon verpozen in je tuin, op het strand of in een park en dromen dat je aan de Costa Del Sol of de Côte d'Azur vertoefde ... Geen stresserende uren in een luchthaven of in lange files op de snelwegen naar het Zuiden.

Maar ook in OC Cirkant bleven we genieten van het aangename weer! Die warmte helpt te ontspannen, je omgeving door een roze bril te zien (als je al geen hippe zonnebril op je snoet had). Zoals het in een streek als de Provence hoort, werd ook in OC Cirkant zo nu en dan een petanqueballetje gesmeten, gepicknicked onder de prachtige schaduwrijke boom, of aan de pergola of in het wat frissere belevingsbos. De rolstoelfietsen en de elektrische duofiets hebben overuren geklopt om al die sportievelingen een frisse bries in de haren te bezorgen.

En ongelooflijk, die heerlijke tijd kreeg een onnavolgbare apotheose in de herfstvakantie. Ook eind oktober, begin november kon nog genoten worden op het terras van de leefgroep. We poogden met z'n allen die laatste warme zonnestralen op te slaan voor de winter die er wellicht nog wel aankomt. De discussies omtrent zomer- of winteruur vergingen in het niets, we leefden in de "Cirkanttijd"!

En toch zijn we blij dat we de opeenvolging van seizoenen toch al konden opmerken in de natuur. Ook de herfst heeft zijn charmes. De warm ingeduffelde

cliënten en begeleiders komen na een verkwikkende buitenactiviteit in hun gezellig gedecoreerde leefgroep tot rust. Dan kan een lekkere wafel of pannenkoek de hemel op aarde betekenen.

Maar ook de negatieve kant van het verschuiven van de evenaar tot aan Vlaanderen of het zakken van Vlaanderen naar het zuiden, het is om het even hoe je het bekijkt, wordt ondervangen.



Wie had ooit gedacht dat we in ons Belgenlandje zo diep naar het zuiden zouden zakken, dat we voor wat de energiebevoorrading betreft, dezelfde problemen zouden ervaren als in Afrika. Het afschakelplan van de overheid wordt de volgende maanden weer een "heet" hangijzer, alhoewel ... "heet"???? Hopelijk kan iedereen zich warm houden in deze elektriciteitsarme periode.

OC Cirkant heeft alvast haar voorzorgen genomen. Alle afspraken werden terug op punt gezet en een noodgenerator garandeert de elektriciteitsvoorziening van de meest kwetsbare punten.

Zo houden we het hart van OC Cirkant warm en vertoeven we in onze verbeelding nog steeds in zuiderse oorden. We nodigen je deze winter uit op Costa Del Cirkant!!!



**Ria Vanhoorne**  
directeur

“Geen stresserende uren in een luchthaven of in lange files op de snelwegen naar het Zuiden ...”

Wij ijveren er voor om van elke dag een kleurrijke dag te maken voor onze cliënten. Hier enkele van die momenten die ons leven kleur hebben gegeven in de afgelopen maanden.

## Het kwam er dan toch van

“De zomer begon dit jaar vroeg, zeer vroeg ... Zo vroeg zelfs dat ik me begon af te vragen of het er dit jaar wel nog van zou komen ... Je weet wel, die ene midweek in 't jaar waarop ik vijf dagen lang kan genieten van de onverdeelde aandacht van mijn persoonlijke begeleider.

Maar op een dag merkte ik dat in de hoek van de turnzaal, waar ik net was gaan dansen, een allegaartje stond van kartonnen dozen, valiezen, tilliften, verzorgingstafels en nog veel meer. Wat een geruststelling en toch ook spannend! We gaan dit jaar toch weer op “Vakantie aan Zee”. Mijn begeleiders hadden het mij nog niet willen vertellen omdat ik me toch zenuwachtig zou maken, en toen ik in de turnzaal de bewijzen zag, begon mijn hart vlugger te slaan. Mijn begeleiders hadden misschien toch gelijk om mij niet te vroeg op de hoogte te brengen ...

In mijn hoofd hoorde ik vaagweg het kampliedje “we gaan op kamp en ik mag mee, naar de bossen, naar de zee” weerklinken en een brede

glimlach kwam op mijn, toch wel gespannen, gezicht. Het zweet brak me uit. Ik stond op ontploffen. Moest ik nu beginnen roepen of lachen? Ik proestte het uit en riep tezelfdertijd: “Komaan, we zijn weg!”

“Nog even wachten tot na het weekend”, fluisterde mijn begeleider mij toe, wanneer hij mij 's avonds in bed stak. Opnieuw weerklonk het kampliedje in mijn hoofd “we konden niet slapen, de laatste nacht.” Gelukkig viel ik toch als een blok in slaap.

Op maandag 9 september was het zo ver. Mijn begeleider nam me mee naar de grote bus. Het avontuur kon beginnen. “Oostduinkerke, here we come.” Het beloofde mooi weer te worden en niets stond ons nu nog in de weg om met volle teugen te genieten.”

Dit kan het verhaal zijn van Patrick, Freddy, Ruben, Marleen, Koen, Valerie en alle andere cliënten die dit jaar mee gingen op onze jaarlijkse vakantie. Een week die voor heel wat cliënten torenhoog uitspringt

boven de andere weken van het jaar. Een week op stap met je persoonlijke begeleider om te genieten van een wandeling langs de zeedijk, een boottochtje met de veerdienst, een terrasje met een wafel, een leuke babbel met de andere begeleiders, een uurtje zingen uit volle borst, lekker smullen op de kampplaats, een ritje met de tram naar Oostende, een plons in het zwembad van Nieuwpoort, een beetje langer opblijven, een Jupiler 0,0 proeven, een restaurant bezoeken, een dagje Plopsaland, voetjes in het water, en na een week terugkeren naar de leefgroep om wat te bekomen van die drukke tijd en weer thuis te zijn op het vertrouwde stekje.



**Bart Vandepoele**  
dagbesteding





## Feest in het park

**“Hello, Hyacinth Bucket, the lady of the house is speaking”, zo begon ons telefoongesprek met deze bekende celebrity. Op onze high tea invitatie om als gastvrouw aanwezig te zijn bij de opening van “Feest in ‘t Park”, ging ze maar al te graag in. De mening van Richard was, zoals altijd, bijkomstig.**

Op 18 september werd ons bosje - geef toe: met de allures van een park - feestelijk geopend op de tonen van The Beatles. Onze gasten kregen vooraf een persoonlijke rondleiding van de reeds eerder gerealiseerde projecten in ons bosje. Ze verwon-

derden zich over onze heerlijk geurende kruidenbakken, de creativiteit van een muziekhoekje met afgedankt keukenmateriaal, om zich vervolgens neer te vlijen in het prieeltje. Hyacinth vond het vlinderlaantje geweldig, maar de kennismaking met de alpaca's lag haar duidelijk iets minder. Richard was vol lof over het luxeverblijf van de hamsters, konijnen en uiteraard de alpaca's.

Wat verderop in het bosje was er een muziekbandje om de opening feestelijk te ondersteunen. Vol enthousiasme gaf Joke de cliënten en begeleiders goesting om mee te musiceren.

Dit zou geen high tea zijn zonder verrukkelijke zoetigheden en verschillende soorten thee. Maar dat hadden de initiatiefnemers perfect ingeschat en zowel cliënten als gasten konden genieten van al dit lekkers. In perfect uitgevoerde dresscode genoot iedereen van de zoetigheden, een mime-speler en elkaars muzikaal talent. Dat dit feest volgend jaar opnieuw mag plaatsvinden, daar was iedereen het volmondig over eens. Het lijstje van te contacteren BV's is immers nog lang niet uitgeput ...

*Marijke, Sabine, Rita en Joke*  
dagbesteding

## Met dolle dieren dollen

**Ondertussen is het al een vast item op het programma in september. De terreinen van Cirkant veranderen in een heuse dierentuin en de bewoners van Cirkant en Rozenweelde kunnen genieten van schattige dieren met een groot knuffelgehalte, maar ook van iets minder aibare soorten.**

Spinnen, slangen, duizendpoten en salamanders zijn misschien niet de typische dieren die je verwacht op een Dolle Dierendag, maar onze be-

woners zien daar geen graten in en waren zeer enthousiast om ook die dieren te ontdekken.

Cliënten die wat minder zot waren van de “minder aibare soorten”, konden genieten van een leuke huifkartocht en van een demonstratie van honden die, voor de gelegenheid, hun gekste kunstjes etaleerden. Maar ook de vertrouwde alpaca's, konijnen, cavia's en kippen waren van de partij. De pony's van Rozenweelde hadden

wat last van hun humeur, maar konden het hart van heel wat bewoners toch veroveren.

Ook de innerlijke mens werd gesterkt met een deugddoende koffie of frisdrank, maar vooral ook met een heerlijk stukje cake die Horizon had gemaakt. Het prachtige weer maakte er een niet te vergeten editie van.

*Audry Sanders*  
medewerker PR



Van welke herinnering krijg je een warm gevoel



## Bar à congé

**Eind juni gaven de medewerkers, samen met de cliënten, de aanzet voor het groot verlov.**

In de centrale hal werd voor de gelegenheid een pop-up 'bar à congé' geïnstalleerd, samen met enkele receptietafels. Aan de trap hingen een aantal vakantiefoto's van vorig jaar, om al wat in de stemming te komen.

Op maandag en donderdag kon men

genieten van een zomerse Mojito. De homemade Mojito werd door onze plaatselijke barman Stijn gemaakt en geserveerd: Sprite, enkele muntblaadjes uit onze kruidenhoek, wat limoenpartjes, gecrushed ijs en dit alles geserveerd in een glas met crustarand, een rietje en klaar was kees.

De frisse mocktail viel bij velen in de smaak. Dit alles geserveerd met

sfeervolle achtergrondmuziek, een chipje en een nootje.

Zo konden we, samen met de cliënten, een boeiend werkjaar op een ontspannende wijze afsluiten en keken we uit naar het verlov die voor de deur stond.

**Lut Deruyck en Ann Vandecaveye**  
Zinzorg en Pastoraat





## Een avond vol plezier en ontspanning

**Een koude herfstavond gaat het best gepaard met fijn gezelschap, warme sfeer en het nodige entertainment. Wat is er dan beter dan een gezellige quiz met collega's en vrienden?**

Op vrijdagavond 16 november zakten zo'n 130 collega's en vrienden af naar de Kapel voor een fijne quizavond. Zo'n 21 groepen gingen de strijd aan om met de eer van 'beste quizgroep' te gaan lopen.

Stijn van Lenteweelde loodste ons als volwaardige quizmaster door de 20 vragenrondes, terwijl Sofie de bar onder controle hield. Er werd hard

nagedacht, maar ook goed gelachen tijdens de 'wave'. De heerlijke biertjes en sappige braadworsten werden goed gesmaakt. Kortom het was een niet-te-missen avond.

Uiteindelijk was het quizgroep 'Top of the Bills' die met de hooftprijs: een unieke luchtdoop ging lopen. Niemand ging echter met lege handen naar huis. De quizmasters hadden voor elke groep een mooi geschenkpakket voorzien.

De helft van de opbrengst van de quiz gaat naar een therapeutisch bad, maar de andere helft wil de directie

graag aan de kant houden voor andere leuke initiatieven die de collega's wat dichterbij elkaar brengen. Dus, heb je ideeën, laat ons zeker iets weten!

Een dikke merci aan Sofie en Stijn voor hun concept, hun enthousiasme en de inzet waarmee ze alles tot stand hebben gebracht. Het was top!

**Audry Sanders**  
medewerker PR



## Propere straten, gelukkige Aartrijkenaren

**In oktober gingen we voor de eerste maal van start met ons nieuw project, namelijk Zwerfvuilactie.**

We gaan tweemaandelijks samen met de KWB van Aartrijke, dienstencentrum Jonkhove, Oranje en natuurlijk OC Cirkant de Aartrijkse straten

afschuimen zodat deze gezellige gemeente minder moet afrekenen met straatvuil. Samen met enkele deelnemers van Horizon hebben we deze taak volbracht. We blikken terug op een geslaagde eerste editie. Na afloop werd de innerlijke mens versterkt met een drankje in het dienstencentrum

waar we ook nog nakeuvelden op de grote vangst. De vangst was jammer genoeg heel groot en we hopen dat dit in de toekomst alsmaar kleiner en kleiner wordt.

**Jonas Ballegeer**  
Dienstencentrum Horizon





## Bezoek aan Galloo

Geert, cliënt van dagcentrum Horizon en reporter van dienst, schreef een artikel voor "Cirkrant".

In oktober gingen we op bedrijfsbezoek naar "Galloo" in Menen. Bij Galloo worden allerlei metalen gerecycleerd. We kregen een warme ontvangst van Kevin. Voor Kevin ons op sleeptouw kon nemen, kregen we een helm en een fluohesje, opdat we goed zichtbaar zouden zijn. Safety first! Op het domein van Galloo staan heel wat grote machines zoals kranen en sorteermachines. Er rijden ook heel wat andere voertuigen rond. We zagen verschillende machines die grote metaalstukken tot kleinere stukjes ma-

len of kleine stukjes uit grote stukken halen.

Het recycleren van auto's vond ik het spectaculairst. Bij de autoafdeling worden eerst verschillende onderdelen uit de wagens gehaald: banden, de motor, olie ... Als de auto helemaal ontmanteld is, verdwijnt hij in de autopers. In de autopers kunnen drie auto's op hetzelfde moment geperst worden. Als de auto's geperst zijn, wordt alles verder gerecycleerd. Veel gerecycleerd materiaal gaat via een boot naar Gent. Galloo heeft zijn

eigen boot. Veel ijzer en metaal gaan naar China, autobanden gaan naar Afrika. Het bezoek werd afgesloten met een drankje in het restaurant.

Voor mij was dit bedrijfsbezoek alvast een van de hoogtepunten van het jaar!



**Geert Dewulf**  
cliënt Dagcentrum Horizon



## Halloween anno 2018



**Niet zomaar een feestje, maar schudden en beven in de mooiste outfits.**

We kozen ervoor om het dit jaar over een andere boeg te gooien. De laatste drie jaar genoten we telkens van een tocht door het spookbos. Nu hebben we er een Fiesta Del Dia De Los Mu-

ertos van gemaakt, volledig naar de Mexicaanse traditie. We hebben een fuif georganiseerd waar iedereen in de juiste outfit naar toe kon komen. Tussen de spoken en kaarsen in een mist van rook, werd er naar hartenlust gedanst.

Na het dansen konden we genieten

van een bloedrode bavarois in de Kom. Voor de dorstigen onder ons was er appelsap met hoofdjes in.

Het was een feestje om zeker te herhalen. We zien al uit naar Halloween 2019!

Dagbesteding



## Nieuwe carrière in de OpStapClub

**Laten we even teruggaan in de tijd, eind maart, begin april, de lente is in volle glorie en het begint te kriebelen om onze stapschoenen aan te trekken en te gaan wandelen. Maar we doen dit niet zo graag in ons eentje!! Ik hoop dat Hans, mijn compagnon, nog weet dat we dit samen doen.**

**Bij het einde van mijn carrière bij de sociale dienst bij OC Cirkant, wist ik het wel: ik sluit me aan bij de OpStapClub!**

Voor mijzelf is dit een aangename manier om mijn vroegere werkplek te bezoeken. Zo behoud ik het contact met de begeleiders en blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen in OC Cirkant. Dat geeft mijn deelname aan de OpStapClub extra glans.

Gewoonlijk begint de OpStapClub om 14 uur en ik moet bekennen dat ik me, samen met Hans, moet haasten om aan de startplaats te zijn. Er is zoveel te vertellen of je ziet iemand en ... het is al zolang geleden! Altijd leuk die gesprekjes en ... ik voel me terug wat jonger.

Met een groep van een 25-tal verkennen we de wegen in Aartrijke. Het moet gezegd: er zijn voetpaden

die mooi, plat aangelegd zijn, zodat het vlot rijden is met een rolwagen, maar er zijn ook andere! Een tussenstop met een drankje kan dan wel deugd doen.

Tijdens de wandeling is het genieten voor Hans: de buitenlucht, een briesje, het zonnetje op zijn reeds gebruide huid, nu en dan eens babbelen, een lach op z'n gezicht .... Wandelwegen die ik, als "aangespoelde Aartrijkenaar" niet kende, zijn voor mij nu geen geheim meer. Soms wandel je vooraan in de groep, soms middenin, achteraan, en zo praat je ook met verschillende begeleiders en ouders. Dit maakt het superleuk! Zo verneem je hoe het met hen gaat en wat hen bezighoudt. Tijdens de maanden juli en augustus zie je dan weer nieuwe gezichten, namelijk de jobstudenten. Mooi en vertederend om te zien hoe ze de cliënt benaderen. Dat doet deugd aan het hart! Deze zomer genoten we van het supermooie wandelweer, maar één keer kon het niet doorgaan: de buienradar voorspelde regen en die kwam er! Niet getreurd hoor, met Bart erbij wisten we wel wat er op het vervangprogramma stond: muziek en liedjes om te beluisteren of die

we konden meezingen of meewiegen. Muziek blijft voor iedereen een topper!

Na een uurtje wandelen, genieten we in de cafetaria van een drankje met een koek, een stukje taart of pudding, een welgekomen afsluiter van de namiddag.

Septembermaand is kermismaand in Aartrijke: dan is het smullen van de heerlijke oliebolletjes die gebakken worden door leden van de Familieraad. Zeker niet te missen, dankjewel!

In oktober was de laatste wandeling voorzien. Einde zomer, maar toch genoten we van een 20-tal wandelingen en volgend jaar maart-april 2019 zijn we er zeker terug!

PS: Omwonenden en bewoners van de Aartrijksestraat ontvingen een brief vanuit de gemeente Zedelgem in verband met de heraanleg van de voetpaden, voorzien vanaf november.

Goed nieuws dus ... van een politiker met een luisterend oor?

**Greet Vandamme**  
vrijwilliger



**Heb je ook interesse in vrijwilligerswerk in onze voorziening?**

Contacteer Audry Sanders, vrijwilligerscoördinator  
050 20 90 32 - [audry.sanders@fracarita.org](mailto:audry.sanders@fracarita.org)

“We voelden ons échte vedetten!”



Rita Depestel  
boekhouding

## Welverdiend (vervroegd) pensioen

**OC Cirkant mag dit jaar dertien werknemers naar aanleiding van hun welverdiend (vervroegd) pensioen uitwuiwen. Rita was één van hen en schreef voor Cirkant het volgende verslagje neer.**

“Omdat ik “fin de carrière” ben zorgden op een dag mijn collega’s dat ik met de neus op de feiten werd geduwd. 100 genummerde bladen waren in de administratie opgehangen met de bedoeling elke dag een blad van de ‘wasdraad’ te halen. De vrijgekomen plaats op de wasdraad werd dan vervangen door ludieke foto’s van mezelf. Je wilt niet weten wat er allemaal op digitale wijze van je bewaard wordt.

23 oktober was voor mij wel heel bijzonder. Je zag meteen, er hing iets in de lucht in OC Cirkant: kleurrijke ballonnen, de rode loper en mooi gedekte tafels in het

restaurant ... Dertien personeelsleden zouden die voormiddag in de kijker gezet worden naar aanleiding van hun einde carrière. Rond 10 uur kwamen mooi uitgedoste mensen de voorziening binnen en werden uitgebreid welkom geheten door de directie. Het was een leuk weerzien met personeelsleden die reeds van de geneugten van hun pensioen proefden. Andere medewerkers, waaronder ik, tellen noodgedwongen af tot het einde van het jaar.

En toen was er feest! Personeels- en familieleden hadden reeds plaats genomen in het restaurant. De gevierden werden gevraagd om in de gang op één rij te staan om onder de leiding van een “maître de casanova” het feestelijk aangekleed restaurant te betreden. Onder luid applaus en uitbundig gefluit kwamen we binnen. We

voelden ons échte vedetten!

Hapjes en drank werden opgediend, het kon niet op. Het is gebruikelijk dat Ria, de directeur, dan een speech geeft, maar dit jaar had men er iets anders op gevonden. Bart en Sabine, twee muzikale talenten, hadden de koppen bij elkaar gestoken en voor iedereen medley in elkaar gestoken. Ondertussen werden oude foto’s geprojecteerd en talenten van de verschillende gevierden in de kijker gezet. Daarna mochten we één voor één een geschenk in ontvangst nemen en een pakketje met lekkernijen.

Normaal sta ik niet graag in de belangstelling, maar om de appreciatie te voelen van de directie, collega’s en andere personeelsleden, dat doet toch wat met een mens!”



## Van welke herinnering krijg je een warm gevoel?



**Ruben Messiaen**  
cliënt Lentevreugde

Telkens ik aan de kampweek denk, overvalt er mij een warm gevoel.

Gans de week ontspannen is mijn doel!

Van de uitstap naar Plopsaland, krijg ik een warme gloed binnenin.

Ja, die activiteit is volledig naar mijn zin!

Samson en Gert toveren altijd een lach op mijn gezicht, zelfs nu, tijdens het schrijven van dit gedicht!

Maar ook de aandacht en de warmte van iedereen spreken mij aan ...

Mocht het van mij afhangen, dan was die 'warmste week' nooit gedaan!



**Valerie Paesbrugge**  
Boekhouding

De kerstdagen gedurende mijn kindertijd geven mij een warm gevoel vanbinnen als ik eraan terugdenk. Als kind vond ik het fascinerend om te zien hoe mijn ouders in de weer waren om alles op tijd klaar te krijgen tegen Kerstavond. Ook wist ik maar al te goed dat er heel wat cadeautjes onder de kerstboom zouden liggen, want rond deze periode werden we extra verwend!

Één bepaalde kerstavond kan ik me nog het best herinneren, omdat ik toen de eerste Nintendo DS kreeg als kerstcadeau, samen met het bekende spelletje Nintendogs. Echte nostalgie! Tussen het lekkere eten en de hapjes door was dat het enige waar ik mij mee bezighield. Ook mijn grootouders leefden toen nog, dus die periode is zeker en vast een warme herinnering!



**Stijn Laisnez**  
Leefgroepverantwoordelijke  
Lenteweelde

Ik krijg er niet alleen een warm gevoel van, maar ook een apart gevoel. Elke keer opnieuw, als ik terug denk aan de geboorte van mijn beide dochters. Het is enerzijds gelijk, maar toch zo verschillend. Positief natuurlijk: het is het beste wat me ooit is overkomen. Zelfs het winnen van de lotto kwijnt hierbij weg. Ook al weet ik niet hoe het voelt om de lotto te winnen!

Daarnaast zijn er nog heel wat andere zaken waarvan ik het warm krijg binnenin. Het zit vervat in de meest dagdagelijkse herinneringen. Een cliënt of collega die je oprecht bedankt, glimlacht of omhelst. Het zit allemaal zo verweven in al hetgeen een mens doet.

Dat warme gevoel dat je van al die herinneringen krijgt, is een drijfveer om door te gaan, op elk moment. Ook wanneer het eens wat moeilijker gaat of niet altijd meezit.

Het warme gevoel is m.a.w een motor, waardoor je ook anderen rondom je kunt aansporen en besmetten op een positieve manier, wanneer ze dit nodig hebben!



**Johan Derous**  
vrijwilliger

Mijn verhaal dateert van juni 1964. De lagere school is voorbij, zeker geen goed gevoel daarbij, ik was geen te vlotte leerling, de vogeltjes in de lucht interesseerden me meer en toch moest ik verder om een job te leren.

Torhout, de vakschool, was mijn volgende en moeilijke opdracht voor mij.

Met volle moed begon ik eraan en heel vlug was ik verbonden met de nieuwe groep. Fernand werd mijn nieuwe vriend en we hadden veel steun aan elkaar.

Na onze eerste trimester, zo werd dat toen genoemd, had ik 60% waar ik toch heel tevreden mee was, maar Fernand mijn medestudent, had 80%. Ik was dus nog een eind achterop.

Nu komt mijn goede herinnering waar ik nog altijd fier op ben en nog van geniet, zeker nu ik het opschrijf: toen ik afstudeerde in het zesde middelbaar had ik 74%, wat was ik fier om dit te horen! Met dit mooie eindresultaat repte ik mij naar huis om het te vertellen want ons moeder had in de tijd veel werk gehad aan mij, leren stond toen niet in mijn woordenboek!

Ik was bijzonder trots dat ik met mijn 74% Fernand had ingehaald en ook nog voorbijgestoken!

Twee dagen na mijn afstuderen was "de leute er af", ik mocht gaan werken in de fabriek ...

“ Ook in  
de wintertijd  
is er tijd  
voor **warmte** ”





## *Jongeren enthousiasmeren, — dat doen we graag! —*

Op dinsdag 19 september waren wij dan ook verheugd om opnieuw vijf enthousiaste leerlingen van het MMI in Kortemark te verwelkomen.

Zij werden gedurende een voormiddag ondergedompeld in de wereld van volwassenen met een beperking aan de hand van een rondleiding, maar werden dit jaar ook getrakteerd op enkele inlevingsoefeningen en een kennismaking met een aantal bewoners van OC Cirkant.

De leerlingen van MMI Kortemark waren alvast onder de indruk van hun studiebezoek in OC Cirkant.

Ondertussen zien we sommigen van hen al vaker, gezien ze OC Cirkant hebben gekozen om een project uit te werken in het kader van hun opleiding.

We wensen ze alvast heel veel succes!



## Tijd nemen om verdriet verdriet te laten zijn

**Tijd kunnen en mogen nemen om verdriet, verdriet te laten zijn, het is bij onze cliënten en bewoners niet anders. Rouwen in niet zo zeer loslaten en verwerken, maar wel een nieuwe relatie aangaan met de geliefde persoon die overleden is. Samen met de begeleiders wordt gezocht naar een gepaste rouwzorg op maat van onze cliënten en deelnemers. Leefgroep Lentevreugde schreef samen met Marc het afscheid van zijn overleden vader.**

"Op donderdag 26 juli kreeg ik het droevige nieuws dat mijn papa de dag daarvoor plots gestorven was. Het was voor mij een grote schok want voor zijn 98 jaar was mijn vader nog redelijk gezond. Ik had zijn dood dus niet zien aankomen. Op dinsdag 31 juli werd hij begraven. Ik had al snel beslist om niet te gaan. Ik toon niet graag mijn verdriet aan grote massa. Ik rouw in mijn eigen intieme kring. Ik neem liever afscheid van mijn vader door mooie herinneringen aan hem op te halen.

Mijn papa was kapper van beroep. Hij leerde de stiel in Ardoioie. Hij kapte enkel mannen en scheerde ook hun baard. Ook mijn haar werd telkens door mijn vader geknipt. Daarnaast hielp hij mee in onze feestzaal "Schuttershof". Hij zette dan de tafels

klaar. Ikzelf mocht muziek spelen tijdens de recepties. De muziek van de feesten werd op muziekcassettes opgenomen, die ik dan aan de klanten cadeau deed als souvenir. Ik heb mooie tijden beleefd in de feestzaal.

Ook in ons café was het leuk, vooral als het kaartersclub was. Ik ben ook veel weggeweest met mijn vader en moeder. Soms deden we uitstappen in België, zoals naar de bloemenstoet in Blankenberge of de kaasstoet in Passendale. Maar we gingen ook vaak op reis naar het buitenland. Ik ben naar Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Venetië en Luxemburg geweest. Ik ben ook al viermaal naar Lourdes geweest. We gingen ook op bezoek naar familie in Bitburg/Trier en niet te vergeten mijn reis naar Canada. Ook daar hebben we familie bezocht. Kortom, ik heb samen met mijn ouders een groot stuk van de wereld gezien.

Eén van mijn vaders hobby's was boogschieten. Mijn pa specialiseerde zich in het onderdeel "de staande wip". Ik mocht vaak mee met hem. Wat ik ook meekreeg van mijn vader was mijn liefde voor "Renault". We hebben altijd met een Renault gereden. Vroeger met een "Bolleke", dan met een "Dauphine", daarna een "Renault 18", een "Renault 21" en als laatste een "Modus". We waren er

steeds tevreden over.

Mijn vader betrok me ook in alles wat er gebeurde. Toen het behangpapier van ons huis moest worden vervangen, mocht ik helpen om het papier af te trekken.

We gingen ook vaak wandelen met de wandelclub in Vlaanderen, maar ook in Wallonië.

Ook mijn liefde voor muziek heb ik geërfd van mijn ouders. Zo ben ik grote fan van accordeonmuziek zoals de muziek van Danneels van Brugge. Ook schlagerzangers zoals Eddy Wally, Lucy Loes, Freddy Breck, Bart Kaëll en Laura Lynn hoorden we graag.

Kortom, heel wat leuke herinneringen aan mijn overleden papa. Bedankt moatje voor de mooie dingen die we samen hebben beleefd."



**Marc De Vlioger**  
cliënt Lentevreugde



“ De aandacht, het luisteren en samen een blaadje in de herdenkingsboom hangen, maken gemis bespreekbaar. ”

## *Warmte en genegenheid, we kunnen niet zonder*

**De rode draad doorheen deze Cirkant neemt ons mee naar warmte en genegenheid in OC Cirkant.**

Warmte kan je voelen bij het vuur en als je handen verwarmd worden door een zalige kop warme chocolademelk.

Maar de warmte waar ik het wil over hebben, heeft een iets andere dimensie, ze gaat dieper en laat zich niet zo gemakkelijk definiëren.

Er is de andere die je zijn of haar aandacht en tijd geeft, als je het even moeilijk hebt. Je collega of je huisgenoot die zijn werk laat vallen en naar je luistert, als je het binnenin wat koud hebt.

In de dagdagelijkse verzorging zie ik hoe begeleiders hier aan hun cliënten die extra aandacht geven en luisterend nabij zijn.

Subtiel en zonder ophef, maar duidelijk voelbaar en zichtbaar als de cliënt dan vaak antwoordt met opgelucht stralende ogen.

Bij het begin van de maand november was er de mogelijkheid om in de stille ruimte een blaadje aan de herdenkingstakken te hangen, al dan niet met een boodschap voor diegene die gemist wordt.

Heel wat cliënten kwamen er langs om, samen met hun begeleid(st)er, even stil te staan bij het gemis en de koude die ermee gepaard gaan. De aandacht, het luisteren en samen een blaadje in de boom hangen, ... maken gemis bespreekbaar. Net die aandacht is verwarmend en zorgt dat je weer verder kan.

Zoals in de herdenkingsviering waar het we het verhaal van de drie bo-

men vertelden en hoe de boom toeliet om zijn wonde te verwarmen: “Ja zon, verwarm mij. Mijn verdriet heeft warmte nodig.” Warmte en genegenheid, we kunnen niet zonder.

Advent en kerst zijn in aantocht. Laten we naast alle inspanningen om een mooie en gezellige sfeer te creëren, ook aandacht blijven geven aan elkaar vanuit een diepe warmte die in ieder van ons huist.

Ik wens jullie heel veel warmte en genegenheid!



**Ann Vandecaveye**  
medewerker Zinzorg  
en Pastoraat



## Familieraad

### Wat was het weer lekker smullen!

Op woensdag 24 september was de Familieraad volop in de weer voor de jaarlijkse oliebollenbak.

Rond de middag bereidden Pol en Christiane, samen met het keukenpersoneel, het deeg, waarvoor 14 kg bloem nodig was.

Na de nodige rijstijd van het oliebollenbeslag, kon men starten met de bak. De leden van de Familieraad, uitgerust met het verplichte haarnetje, stonden te popelen om eraan te beginnen.

In de wandelgangen kon je de geur al opsnuiven. De eerste cliënten

kwamen met hun begeleiders de versnapering proeven en waren vol lof over de bakkunst van de vrijwilligers.

Alles werd door de begeleiders in goede banen geleid, zodat de cliënten die in de leefgroep bleven, ook hun buikje rond konden eten.

Als laatsten kwam de OpStapClub na hun wandeling proeven van de heerlijke oliebollen.

Het was een drukke bedoening en de sfeer zat goed.

Rond 16 uur was al het deeg verwerkt en konden de vrijwilligers en iedereen van OC Cirkant terugkijken op een leuke namiddag.

De bedoeling van dit alles is de cliënten van OC Cirkant eens extra te verwennen.

De Familieraad is een toffe groep die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. Een dikke pluim en een dankjewel voor al die vrijwilligers!



**Hilde Deconinck**  
voorzitter



“De Familieraad is een toffe groep die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken!”





**Dankzij de persoonsvolgende financiering kan de persoon met een beperking of zijn bewindvoerder zelf zijn zorg in handen nemen. OC Cirkant is nu een vergunde zorgaanbieder. Bewindvoerders kopen bij ons gespecialiseerde zorg in. Afhankelijk van de grootte van hun 'rugzak met personeelspunten', krijgt elke cliënt in OC Cirkant een persoonlijk zorgmenu.**

**Zowel voor bewindvoerders als voor OC Cirkant is dit een nieuwe situatie ... OC Cirkant krijgt enkel nog geld om de gespecialiseerde zorg te bieden. De bewindvoerders worden geacht om zelf de ruimere of algemene zorg in handen te nemen, bijvoorbeeld naar de kapper gaan, meegaan op consultatie naar het ziekenhuis ...**

**Hoe kan OC Cirkant in deze nieuwe tijd nog samen zorg delen met het netwerk en de bewindvoerders?**

Om een antwoord te vinden op deze vraag, organiseerden we op vrijdag 19 oktober twee bijeenkomsten voor het netwerk. In totaal gingen een 80-tal bewindvoerders/familieleden in

op onze uitnodiging en lieten ze hun stem horen. De gesprekken in kleine groepjes verliepen geanimeerd en waren uiterst boeiend!

De aanwezige bewindvoerders/familieleden vertelden wat zij vandaag verwachten van OC Cirkant aan de hand van drie vragen:

1. Welke zorg/ondersteuning naar het netwerk ervaren jullie als positief en willen jullie zeker behouden?
2. Wat kan beter ondersteund worden? Wat missen jullie nu?
3. Welke zorg/ondersteuning is overbodig?

Dit alles zorgde voor heel wat informatie. De Familieraad van de woonondersteuning bespreekt deze input op 19 november '18 en op 14 januari '19 komt dit aan bod in de Familieraad van Horizon. Samen met de Familieraden beslissen we welke acties er eventueel nodig zijn. In de volgende editie van Cirkant brengen we jullie op de hoogte van de besluiten en acties.

Nu reeds kunnen we meegeven dat

er naast vragen en bezorgdheden vooral ook waardering werd uitgesproken over de inzet van alle medewerkers van OC Cirkant. Het initiatief om de bewindvoerders aan het woord te laten, werd duidelijk gesmaakt. Het netwerk voelt dat wij ons best doen om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel de cliënt als zijn netwerk.

“De gesprekken in kleine groepjes verliepen geanimeerd en waren uiterst boeiend.”

Maar er kwam natuurlijk nog veel meer aan bod en dit kunnen jullie lezen in de volgende editie van Cirkant. We willen iedereen alvast van harte danken voor de openheid en medewerking!

**Catherine Windels**  
orthoagogisch directeur

## *Merci beaucoup!*

### **Bron van Hoop**

Van de organisatie Bron van Hoop hebben wij de nodige centen ontvangen om een PC met touchscreen aan te kopen voor de logopedie. Aan de hand van het touchscreen willen we de communicatiemogelijkheden van een aantal van onze bewoners gaan verbeteren. We zijn dan ook ontzettend dankbaar.

### **VDAB**

Via VDAB Duurzaam Ondernemen hebben wij maar liefst 250 stoelen gekregen om te gebruiken in de kapel. We willen de kapel meer en meer inzetten als polyvalente ruimte voor activiteiten met de bewoners en met het personeel, maar ook om in een later stadium te gaan verhuren naar externen toe. Tijdens de quiz voor personeel op 16 november werden de stoelen al meteen uitgetest en goed bevonden.



### **Rotary Nieuwpoort - Westhoek/ Koksijde - De Panne - Veurne**

Zo'n 65 bewoners konden tijdens Muzirkus opnieuw genieten van prachtige muziek. Een uitstap waar elk jaar opnieuw wordt naar uitgekeken. Ook deze keer werd dit mogelijk dankzij de Rotary Nieuwpoort - Westhoek/Koksijde - De Panne Veurne. Van harte bedankt!

### **Manege Groenhove**

Een aantal deelnemers van Horizon gaan in 2019 deelnemen aan de Special Olympics. En echte atleten moeten trainen! Dankzij Manege Groenhove in Torhout kunnen Geert & Serge alvast gratis oefenen om rasechte ruiters te worden. Dikke merci!



### **Diverse giften klein en groot**

Klein of groot, alle giften zijn uiteraard meer dan welkom en maken het verschil. Wij willen dan ook iedereen van harte bedanken die ons in de afgelopen maanden heeft gesteund met een storting op onze rekening. We zijn uiteraard ook bijzonder blij met de materiële schenkingen die we in ontvangst mochten nemen! Een dikke merci!

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in Torhout op zondag 16 december verkopen heel wat verschillende organisaties spullen voor het goede doel. JCI Houtland heeft gekozen om dit jaar OC Cirkant te steunen. Dus allen naar de stand van JCI Houtland tijdens de kerstmarkt!

Fifty-One Club Brugge organiseert op 14 december een kerstconcert ten voordele van drie goede doelen, waaronder Cirkant. Wil jij er bij zijn? Dat kan! Meer info vind je op onze website [www.occirkant.be](http://www.occirkant.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij  
Barbara Verstraete  
administratief & logistiek directeur  
(050 20 90 32 of [info.occirkant@fracarita.org](mailto:info.occirkant@fracarita.org)).

## Interesse om onze voorziening te steunen?

**OC Cirkant probeert via een gezond financieel beleid, de vele kleine en grote wensen van cliënten en ouders te verwezenlijken. Dit is jammer genoeg niet altijd evident ... We kunnen dan ook alle steun gebruiken!**

OC Cirkant is momenteel fondsen aan het inzamelen voor een therapeutische bad met aangepaste snoezel- & aankleedruimte om het aanbod hydrotherapie te kunnen verruimen.

Momenteel gaan wij met verschillende cliënten zwemmen in Zedelgem, maar we willen ons aanbod uitbreiden met hydrotherapie.

Zoals u zich wel kan voorstellen, heeft hydrotherapie een heilzame werking op heel wat personen

met een beperking en vooral bij de doelgroep waarbij ook sprake is van een meervoudige beperking, zoals bij OC Cirkant.

Water bezit immers verschillende eigenschappen die het bewegen kunnen faciliteren. De opwaartse drukkracht van het water zorgt er voor dat we kunnen drijven en zo gedeeltelijk "gedragen worden" door het water. Als gevolg hiervan kunnen we in het water makkelijker bewegen dan op het droge.

Voor personen met een beperking is het bewegen in water een heel ontspannende ervaring. Gecombineerd met de hogere temperatuur, de sensatie van de aangepaste verlichting, het voelen van de stromingen en de massagestralen

zullen er voor zorgen dat dit een bijzondere ervaring wordt voor de cliënten.

Momenteel hebben we al zo'n 40% van het nodige budget kunnen verzamelen dankzij de vele giften en acties van sympathisanten.

“Het bewegen in water is een heel ontspannende ervaring.”

Wilt u ook graag een steentje bijdragen? Dat kan!

- Wenst u een fiscaal attest (vanaf €40), dan kan u ons steunen door te storten op volgend rekeningnummer (vzw Projecten BVL): KBC BE30 4400 3400 2111 (KREDBEBB). In de mededeling dient u uitdrukkelijk te vermelden: "Gift OC Cirkant + projectverwijzing "PBVL 14.03" rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke"
- Wanneer u geen fiscaal attest wenst, kan u terecht op het rekeningnummer van onze voorziening: KBC BE91 4725 0577 7176 (KREDBEBB).

**Of koop onze kerstkaarten!** De cliënten van Horizon hebben enkele leuke tekeningen gemaakt, die we digitaal tot enkele leuke kerstkaarten hebben verwerkt. Door Cirkant en voor Cirkant dus, want alle opbrengst gaat naar het therapeutisch bad.

We verkopen de kerstkaarten in pakketjes van 10 waarbij er 5 van elke soort inzitten met omslag. En dit voor slechts €10 per pakket. Ze zijn te verkrijgen aan het [onthaal van OC Cirkant](#) of te reserveren via [audry.sanders@fracarita.org](mailto:audry.sanders@fracarita.org)



## *Binnenkort*

**12/12** | Kerst in 't klein

**13/12** | Kerst in 't klein

**03/12** | Doe-plek

**10/12** | Rolstoelvolksdansen

**10/12** | Rolstoelvolksdansen

**17/12** | Doe-plek

**18/12** | Doe-plek

**28/01** | Rolstoelvolksdansen

**31/01** | Uit volle borst

**25/02** | Rolstoelvolksdans

**28/02** | Uit volle borst

**28/03** | Uit volle borst

**28/03** | Uit volle borst

**15/04** | Rolstoelvolksdans

**18/04** | Uit volle borst

**06/05** | Rolstoelvolksdans

**30/05** | Uit volle borst

**17/06** | Rolstoelvolksdans

**20/06** | Uit volle borst

Om de 14 dagen zwemmen op donderdagvoormiddag

Elke vrijdagmiddag tearoom

Naast het dagelijks aanbod van activiteiten & ateliers worden deze activiteiten extra aangeboden.

Check zeker Facebook en onze website voor meer activiteiten en foto's:

[www.facebook.com/occirkant](https://www.facebook.com/occirkant) | [www.occirkant.be](http://www.occirkant.be)

## Training

De cliënten van Horizon gingen van start met hun trainingen voor de Special Olympics. Voetballen, lopen, paardrijden, alles wordt volop geoefend. Dat trainen gebeurt bij Cirkant zelf, maar ook soms op verplaatsing. Zo gingen een aantal cliënten trainen in Tubbeke zoals echte professionele voetballers. Er werd gewerkt op heel wat technieken en het was behoorlijk lastig, maar het was vooral ook dolle pret!



### TECHNISCHE ORTHOPEDIE DE POORTER

TEL 051 / 22 32 98  
depoorter@tordep.be  
www.tordep.be

KBC IBAN BE49 4699 2378 2171  
RPR Gent, afd. Kortrijk  
BTW BE 0450.255.093

IEPERSESTRAAT 498 . B-8800 ROESELARE

ORTHOPEDIE  
PROTHESEN  
SCHOENEN  
BANDAGES  
STEUNZOLEN  
ROLWAGENS  
TECHNISCHE HULPMIDDELEN

*Noteer deze data alvast in uw agenda!*



**WOENSDAG 12 DECEMBER**  
**DONDERDAG 13 DECEMBER**  
**Kerst in 't klein**

Kerstkraam, kersttoneel en koor

**VRIJDAG 14 DECEMBER**  
**Kerstconcert Fifty One**

Abdijkerk Zevenkerken Sint-Andries  
20 uur

**VRIJDAG 11 JANUARI 2019**  
**VRIJDAG 18 JANUARI 2019**  
**Nieuwjaarsfeest ouders**

Jonkhove

14 uur

**ZONDAG 17 MAART 2019**  
**Dag van de Zorg**

De 8ste editie van Dag van de Zorg  
wordt gekleurd door OC Cirkant!



**VRIJDAG 29 MAART 2019**  
**Optreden SMILE koor**

Ten voordele van de  
vrijwilligerswerking  
OC Cirkant.

**ZONDAG 5 MEI 2019**  
**Binnen en Buiten**

Meer info te verkrijgen in OC Cirkant op het algemeen nummer 050 20 90 32





THUISZORGWINKEL

samen met 



Specialistatie elektronische rolstoelen.  
Wij werken graag samen met de therapeut van de cliënt.

De Lewis zitorthese is geschikt voor iedereen die in een rolstoel zit en allerlei zitgerelateerde problemen ervaart zoals pijn in de rug, schouders, nek, zitvlak of zelfs decubitus.

Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare

Tel 051 233490 - [info@thuiszorgwinkel.be](mailto:info@thuiszorgwinkel.be)



Vlot vooruit

Thuiszorgwinkel  
jouw partner in  
zorg op maat!



De Lewis zitorthese is  
afgestemd op elk uniek  
lichaam

[www.thuiszorgwinkel.be](http://www.thuiszorgwinkel.be)

## Proficiat!

Met de geboorte van Ella-Louise, dochtertje van Michael Willaert en *Jana Lagrou* (leefgroepbegeleidster Lenteweelde)

Met de geboorte van Estelle, dochtertje van Tobias Bilaey en *Elien Laisnez* (medische dienst).

## Welkom aan

Luc, Dominiek, Lore, Cindy en Peter.

We hopen dat zij zich vlug mogen thuisvoelen en dat ze veel plezier beleven in hun nieuwe omgeving.



*Hoor de stilte  
Daar wonen  
onze  
geliefden  
die zijn  
heengegaan*

## We leven oprecht mee met

Marc De Vlieger (cliënt Lentevreugde), bij het overlijden van zijn papa.

Joost Vandesande (logistiek medewerker), bij het overlijden van zijn schoonmoeder.

Tonia Verbeke (leefgroepbegeleidster 't Weiland), bij het overlijden van haar schoonmoeder.

Dina Defloo (nachtdienst), bij het overlijden van haar schoonmoeder en schoonvader.

Linda Robesyn (dagbesteding), bij het overlijden van haar schoonmoeder.

Lut Deruyck (huiscoördinator), bij het overlijden van haar schoonvader.

Marleen Decloedt (cliënt Lentevreugde), bij het overlijden van haar mama.

Luc Maertens (cliënt Rakkers), bij het overlijden van zijn mama.

Wenst u een bezoekje te brengen aan de voorziening of wenst u graag meer info, neem dan gerust contact op met ons.

<b>OC CIRKANT</b>	Aartrijksestraat 77, 8211 Aartrijke	info.occirkant@fracarita.org www.occirkant.be	050 20 90 32
Maatschappelijke zetel	Stropstraat 119, 9000 Gent	O-nr: 0406.633.304	
Algemeen directeur	Ria Vanhoorne	ria.vanhoorne@fracarita.org	
Orthoagogisch directeur	Catherine Windels	catherine.windels@fracarita.org	
Administratief & logistiek directeur	Barbara Verstraete	barbara.verstraete@fracarita.org	
Sociale dienst	Evelyne Schollier Shana Vandaele	evelyne.schollier@fracarita.org shana.vandaele@fracarita.org	0471 31 06 80 0471 31 06 85

## ONTHAAL

De burelen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17.00u.  
Wenst u een leefgroep te bereiken, gebruik dan het rechtstreeks inbelnummer.

## LEEFGROEP

Boterbloem	050 36 83 40 / 0471 31 08 71	Lentezon	050 36 83 47 / 0471 31 09 23
Morgendauw	050 36 83 41 / 0471 31 08 72	Zonneweelde	050 36 83 48 / 0471 31 09 36
Nachtegalen	050 36 83 42 / 0471 31 08 77	Zonnebloem	050 36 83 49 / 0471 31 09 51
Robbedoes	050 36 83 43 / 0471 31 08 94	Edelweis	050 36 83 50 / 0471 31 09 68
Lentevreugde	050 36 83 44 / 0471 31 09 14	't Weiland	050 36 83 51 / 0471 31 09 69
Rakkers	050 36 83 45 / 0471 31 09 17	Horizon	050 36 83 52 / 0473 77 08 36
Lenteweelde	050 36 83 46 / 0471 31 09 22	Nachtdienst	0471 31 07 82

## FAMILIERAAD INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING

leefgroep Rakkers	Deconinck Hilde (voorzitter)	hildeconinck@hotmail.com	056 71 55 22
leefgroep Lentezon	Dekeuninck Leopold - Sackenpré Christiane	leopold.dekeuninck@telenet.be	058 41 41 30
leefgroep Morgendauw	Desal Freddy - Demeyere Francine		051 30 47 33
leefgroep Robbedoes	Devos Eric	devos.er@skynet.be	02 734 18 57
leefgroep Lenteweelde	Gevaert Daniël	gevaertbossuyt@skynet.be	0476 21 10 32
leefgroep Lentevreugde	Messiaen Kurt	kurt.messiaen@telenet.be	0486 79 80 52
leefgroep Edelweis	Parmentier José - Spriet Daniëlla		051 30 88 26
leefgroep Robbedoes	Vande Velde Gaby	gabyvvd@telenet.be	051 72 35 22
leefgroep Zonneweelde	Verlinde André	andre.verlinde2@telenet.be	050 35 52 58
leefgroep Zonneweelde	Verlinde Nicole		0478 23 77 91

Heb je een vraag voor de Familieraad: deponeer ze in de brievenbus, terug te vinden in de drie huizen of in het centraal gebouw in de traphal.

## FAMILIERAAD HORIZON

Akkermans Marleen (voorzitter)	marleenakkermans@telenet.be	0485 58 02 57
--------------------------------	-----------------------------	---------------

## COLLECTIEF OVERLEGORGAAN

leefgroep Zonneweelde	Verlinde André (voorzitter)	andre.verlinde2@telenet.be	050 35 52 58
leefgroep Rakkers	Brackx Roland	rbsr.voogdij@gmail.com	0474 12 46 41
leefgroep Rakkers	Deconinck Hilde	hildeconinck@hotmail.com	056 71 55 22
leefgroep Robbedoes	Devos Eric	devos.er@skynet.be	02 734 18 57
leefgroep Zonnebloem	Devis Hilde		0472 65 36 70
leefgroep Lenteweelde	Gevaert Daniël	gevaertbossuyt@skynet.be	0476 21 10 32
dagcentrum Horizon	Dewulf Robert		050 81 11 08
dagcentrum Horizon	Vandenbergh Peter	bouwonderneming. vandenbergh@telenet.be	0475 74 08 13
dagcentrum Horizon	Vandepoele Denise	denise.vandepoele@gmail.com	050 21 21 57



## Levendige liefhebberij

Ruim 10 jaar geleden begon Geert met het houden en kweken van vogels. Dit houdt in dat hij iedere dag ongeveer één uur en soms langer bezig is met het verzorgen van de vogels: eten en drinken geven, alsook het ringen van nieuwgeboren vogeltjes.

Er zijn twee seizoenen, namelijk het kweekseizoen en het winterseizoen. Per koppel leggen de vogels vier à vijf eieren. Het vrouwtje (pop genaamd) broedt ongeveer 14 dagen. Zeven dagen na de geboorte worden de vogeltjes geringd. Na ongeveer één maand vliegt het kleine vogeltje dan uit. Het vrouwtje zorgt dan nog twee à drie weken voor voedsel. In totaal duurt het twee à drie maanden vooraleer de vogel volwassen is.

Dit jaar was voor Geert een goed kweekseizoen: hij had om en bij de 80 nieuwe vogeltjes!

### GEERT DE LY (51)

Hij werkt sinds april 2007 als tuinman en polyvalent medewerker technische dienst in OC Cirkant.

Geert heeft als hobby's fietsen, op reis gaan, liefhebber van vogels, genieten van de kleine dingen des levens met familie en is supporter van Club Brugge.