



Pancrase Vandelanoitte

Ik ontmoette vrijwilliger Pancrase vorig jaar op een vorming van Present. Hij kwam enthousiast naar me toe en vertelde me dat hij de vorming heel boeiend vond. We startten spontaan een fijn gesprek over zijn vrijwilligerswerk. Hij sprak met veel passie en plezier en zo ontdekte ik dat hij de geschikte kandidaat was voor een interview. Geheel coronaproof ontmoeten we elkaar en ik zie dat Pancrase er zin in heeft, boven zijn mondmasker twinkelen zijn ogen van plezier.

Hoe ben je bij OC Cirkant terecht gekomen als vrijwilliger?

‘Toen ik negen jaar geleden op pensioen ging, woonde ik in de buurt van OC Cirkant. Wanneer ik in de tuin aan het werken was, zag ik vaak vrijwilligers en cliënten tijdens hun wekelijkse wandelingen passeren. Op een dag zei ik tegen mijn vriendin ‘ik wil ook zo’n wandelvrijwilliger worden, ik ga eens langs’. Op dat moment was ik in de tuin aan het werk en had ik mijn vuile werkkleren aan. Mijn vriendin vond het een goed idee om als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar ik mocht absoluut niet in die vuile kleren langsgaan. Maar ik had nu eenmaal mijn besluit al genomen en wou zo snel mogelijk meer weten over dat vrijwilligerswerk. Ik ben dus toch in mijn werkkleren langs gegaan en van het een kwam het ander. Ik mocht als vrijwilliger beginnen. Mijn vriendin was verbaasd dat ze me hadden aangenomen ondanks mijn ‘vuile kleren’. ;-)’

Had je voor je vrijwilligerswerk al ervaring in de zorgsector?

‘Nee, ik heb gewerkt als kraanbestuurder en had voordien nog geen enkele ervaring in de zorgsector. Maar ik kom uit een groot gezin van 13 kinderen en enkele van mijn zussen werken in de zorg waardoor ik altijd heel veel respect gewoon had voor iedereen die in de sector tewerkgesteld is.’



Hoe vaak ga je wandelen als vrijwilliger?

‘Normaal gezien ga ik twee keer per maand wandelen. Door corona zijn de wandelingen momenteel afgeschaft en het ziet er niet naar uit dat we dit jaar nog op pad kunnen. We gaan sowieso niet meer wandelen vanaf eind oktober omdat het dan te koud wordt, en ik denk niet dat we daarvoor zullen heropstarten. Heel jammer, maar begrijpelijk.’

Heb je een goede band met je medevrijwilligers en het personeel van OC Cirkant?

‘Absoluut! We zijn met een grote groep van vaste wandelvrijwilligers en we komen goed overeen met elkaar. Ook met het personeel heb ik een goeie band, er wordt heel wat afgelachen! Elk jaar in januari is er ook een nieuwjaarsreceptie waarbij vrijwilligers uitgenodigd worden en dat is telkens veel ambiance.’

Welk mooi moment van tijdens je vrijwilligerswerk koester je?

‘Ik ga altijd met de dezelfde cliënt wandelen zodat we een goeie band kunnen opbouwen. Mijn cliënt is een grote man waardoor zijn voeten net niet de grond raken in de rolstoel. Als we dan op een oneffen stuk van de baan rijden roept hij ‘hoho rustig he’ en dan moeten we altijd lachen. Hij zingt ook graag Vlaamse liedjes en dat past perfect bij mij want ik ben een muzikant. Zijn lievelingslied is ‘daarbij die molen’. Aan het begin van de wandeling vraag ik hem altijd of we het lied nog eens zullen zingen. Vaak zingen we dat liedje dan van het begin tot het einde van de wandeling.’

Bio

Pancrase Vandelanoitte
69 jaar
Al 9 jaar vrijwilliger
bij OC Cirkant